

10 jaar Biljart De Pijler.

In 2003 is de oprichting geweest van Biljart de Pijler.

Sindsdien is de vereniging gegroeid en hebben we op diverse locaties onze biljartavonden gehad. Intussen spelen we in buurtcentrum De Pijler op maandagavond en donderdagavond van 20:00 uur tot ongeveer 22:30 uur. En bovendien op de zaterdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur.

In de loop van de jaren is er competitie gespeeld door twee teams in zowel de Woerdense bond als de Biljartbond, met verschillende resultaten. Ook werd er met een jeugdteam gespeeld wat ook goede resultaten heeft geleid.

Wegens teruglopende animo is in 2009 gestopt met deze competities.

In 2006 is er gestart met een interne competitie op de maandagavonden.

Helaas moeten we vermelden dat deze de eerste drie jaren niet afgerond is door diverse omstandigheden en wissellende gedachten over deze competitie tussen de leden en de wedstrijdleiding. Hierdoor hebben we ook wat leden verloren.

Sinds 2010 is deze competitie opnieuw opgestart en is deze in handen van Huib van Doorn en Rob van Stralen, en worden er aanvullende hand- en span- diensten verzorgd door Theo Koks.

Zij hebben een nieuw wedstrijdreglement opgesteld en alle leden hebben hierin toegestemd en dat betekende dat deze competitie sindsdien een succes genoemd mag worden. Alle jaren is deze uitgespeeld en hebben we op een zondag in april het eindtoernooi.

Dit jaar is ons jubileum en we hebben het groots aangepakt. We hebben al onze actieve leden met partner, en een aantal mensen die belangrijk zijn voor de club, uitgenodigd om de wedstrijden te komen bekijken. Vanaf **17:30** zetten we de dag voort in "**De villa van Vleuten**", waar de prijsuitreiking wordt gehouden. Daarna zetten we de avond voort met een heerlijk diner. Tevens is er voor elk lid nog een verrassing maar die houden we nog even geheim.

Naast de interne competitie hebben we intern intussen nog twee toernooitjes.

Een Kersttoernooi in de weken voor Kerst en een 3X3X3 toernooi na het eindtoernooi van de Interne competitie. Ook deze toernooien zijn inmiddels een succes.

We hebben in de laatste jaren met alle leden ervoor gezorgd dat het een gezellige club is geworden waar een ieder welkom is. Dit is ook te merken aan het aantal leden dat weer iets gestegen is.

We zien het samen dan ook meer als een vriendenclub waar we op een ontspannen manier in een gezellige omgeving biljarten.

We moeten wel onze vrijwilligers bedanken die er in de afgelopen 10 jaar voor gezorgd hebben dat we op de speelavonden een drankje kunnen nuttigen en de contributie laag hebben kunnen houden.

Mocht u interesse hebben om te biljarten, u bent van harte welkom op een van de speelavonden of de zaterdagochtend om kennis te maken.

Of neem contact op met

Huib 06-23805329

Theo 06-23857212